



Lieve onze kanjer,
Je moet vliegeren op de wind
van vandaag
De wind van gisteren helpt
je niet vooruit
De wind van morgen blijft
jammer genoeg uit
Nu vlieger je verder in
de hoge wolkenlaag



We hebben veel verdriet omdat zij niet meer bij ons is,
maar kijken terug op zoveel mooie momenten.
Kirsten heeft nu haar rust gevonden.

Kirsten Visser

26-05-1992

24-01-2018

Jeanette en Gé
Ivy en Roel
Femmie en Meindert

Op zondag 28 januari is er van 16.00 tot 18.00 uur
gelegenheid om samen afscheid te nemen van Kirsten
bij de atletiekvereniging van DEM aan de Adrichemlaan
1a te Beverwijk.

Kirsten haar laatste wens was om nog één keer de
100 m af te leggen langs een erehaag van al haar
dierbaren, familie, vrienden en kennissen.

Wij vragen u om vóór 16.30 uur aan weerszijde van de
baan plaats te nemen. Aansluitend is er gelegenheid tot
condoleren.

Familie Visser, Leen acker 40, 1965 RS Heemskerk

Als een van haar laatste wensen wilde Kirsten graag
dat iedereen een afscheidsbrief schrijft. Deze gelieve
zondag mee te nemen naar de condoleance. Ook wilde
ze graag fluor roze kleuraccenten.